

Ο Σκορπιός στο Βασιλικό Ταχυδρομείο

12η Μαΐου 2014

Ο σκορπιός θέλει να περάσει το ποτάμι αλλά δεν ξέρει κολύμπι (σύμφωνα με το ανέκδοτο που όλοι γνωρίζουμε, αλλά που δεν έχω επιλογή παρά να επαναλάβω εδώ). Ζητά λοιπόν από τον βάτραχο να τον περάσει απέναντι για ένα σοβαρό ποσό αλλά ο βάτραχος διστάζει: «Φοβάμαι ότι θα με κεντρίσεις», του λέει. «Μην είσαι χαζός», απαντά ο σκορπιός. «Εάν σε κεντρίσω θα πεθάνεις εσύ από το δηλητήριό μου αλλά κι εγώ θα πνιγώ», καταλήγει καθησυχάζοντας τον βάτραχο, ο οποίος δέχεται εν τέλει να φορτωθεί τον σκορπιό στους ώμους του και να τον περάσει στην απέναντι όχθη. Στην μέση της διαδρομής, ο βάτραχος νιώθει το κεντρί του σκορπιού να βυθίζεται στα πλευρά του: «Μα καλά τόσο ηλίθιος είσαι σκορπιέ;», κραυγάζει. «Αγαπητέ μου βάτραχε» του απαντά ο σκορπιός, καθώς βυθίζονται κι οι δύο στα νερά του ποταμού, «ήξερες ότι είμαι σκορπιός – ήξερες ότι είναι στην φύση μου να κεντρίζω βάτραχους».

Τι σχέση έχει αυτή η ιστορία του βάτραχου και του σκορπιού με το Βασιλικό Ταχυδρομείο της Βρετανίας, το φημισμένο Royal Mail; **Τα πάντα. Κα τ ποτα!** Ας ξεκινήσουμε όμως από το «τα πάντα» μέρος.

Ο υπουργός της Βρετανικής κυβέρνησης που ανέλαβε την ιδιωτικοποίηση του Βασιλικού Ταχυδρομείου, ο βάτραχος της ιστορίας μας, είχε μια μεγάλη ανησυχία: να μην τον κεντρίσουν οι «οίκοι» που θα αναλάμβαναν την διαδικασία της ιδιωτικοποίησης. Βλέπετε, όταν ιδιωτικοποιείται ένας μεγάλος κρατικός οργανισμός (πόσο μάλιστα το αγαπητό στους Βρετανούς ταχυδρομείο, το οποίο μάλιστα φέρει και το βασιλικό οικόσημο), ο κίνδυνος είναι διττός:

Από τη μία, να οριστεί μια τιμή των προς πώληση μετοχών που να είναι τόσο υψηλή που να μην αγοραστούν αρκετές και, έτσι, να αποτύχει η πώληση-ιδιωτικοποίηση. Από την άλλη, ελλοχεύει ο κίνδυνος να οριστεί μια τιμή τόσο χαμηλή που οι μετοχές θα γίνουν ανάρπαστες, η τιμή να ανέβει μετά την ιδιωτικοποίηση κατακόρυφα, και οι πολίτες (στους οποίους ανήκε συλλογικά το ταχυδρομείο έως πρότινος) να νιώσουν ότι ξεπουλήθηκε σε λίγους επιτήδειους επενδυτές, και κοψοτιμής, η κοινή περιουσία τους.

Μπροστά σε αυτό τον διττό κίνδυνο, μη εμπιστευόμενος τον εαυτό του να ορίσει την «ορθή» τιμή, ο Βάτραχος-Υπουργός της Βρετανικής κυβέρνησης προσπάθησε να λύσει το πρόβλημά του ως εξής: Βρήκε έναν εκπρόσωπο των αγορών, τον οποίο θα ονομάσω Σκορπιό- Lazard (αναφερόμενος στην Lazard Asset Management), που γνωρίζει καλύτερα τις αγορές, και του είπε: «Καλέ μου φίλε, αν με βοηθήσεις να ορίσω την σωστή τιμή πώλησης του Βασιλικού Ταχυδρομείου θα σου δώσω ένα ουκ ευκαταφρόνητο ποσό.»

Ο Σκορπιός-Lazard χαμογέλασε και απάντησε: «Μα βέβαια φίλτατε Βάτραχε-Υπουργέ. Έχε μου απόλυτη εμπιστοσύνη!» Εκείνη την στιγμή διαπέρασε ρίγος

την σπονδυλική στήλη του Βάτραχου-Υπουργού, τόσο που δεν κρατήθηκε και έθεσε το ερώτημα: «Ναι, αγαπητέ μου Σκορπιέ-Lazard, να σε εμπιστευτώ. Όμως, πως ξέρω ότι εσύ δεν θα με συμβουλεύσεις να ορίσω μια τιμή που γνωρίζεις ότι είναι χαμηλή και, έχοντας την εσωτερική αυτή πληροφόρηση, να αγοράσεις πολλές μετοχές, να τις πουλήσεις αμέσως, και να βγάλεις μεγάλο κέρδος σε βάρος του Βρετανικού δημοσίου και των βρετανών πολιτών;»

Ο Σκορπιός-Lazard κοιτάζει τον Βάτραχο-Υπουργό με πονηρό, σαγηνευτικό βλέμμα, και του απαντά: «Γιατί να το κάνω αυτό; Εσύ με πληρώνεις αδρά για τις συμβουλές μου. Αν σε προδώσω με αυτό τον τρόπο, θα έχω αμαυρώσει την φήμη μου στην αγορά. Δεν με συμφέρει να κάνω κάτι τέτοιο. Και για να σε πείσω, θα ξοδέψω δικά μου χρήματα (ή, για να είμαι πιο ακριβής, χρήματα της τράπεζας της οποίας είμαι θυγατρική εταιρεία) για να αγοράσω μετοχές του Βασιλικού Ταχυδρομείου τις οποίες υπόσχομαι ρητά ότι θα κρατήσω για πολύ, πολύ καιρό – ως μακροπρόθεσμος επενδυτής. Θα το κάνω αυτό για να μην φοβάσαι ότι θα σου την φέρω έχοντας ορίσει μια χαμηλή τιμή και πουλώντας αμέσως για να επωφεληθώ.»

«Καλά τότε», ανταπαντά ο Βάτραχος-Υπουργός καθησυχασμένος. «Για να είμαστε όμως εντάξει, και να προχωρήσει η συμφωνία μας, τι θα έλεγες να συνάψουμε δεσμευτικό συμβόλαιο που θα ορίζει ότι, ό,τι μετοχές του Βασιλικού Ταχυδρομείου αγοράσεις, θα τις κρατήσεις για τουλάχιστον δύο χρόνια; Συμφωνείς;». «Βεβαίως» απαντά ο Σκορπιός-Lazard. «Θα τις κρατήσω και περισσότερο...», προσθέτει χαμογελώντας πλατιά. «Ναι, αλλά επιμένω, μήπως θα έπρεπε να συνάψουμε κάποιο συμβόλαιο επ' αυτού;», ρωτά ο Βάτραχος-Υπουργός. «Δεν έχω αντίρρηση αλλά νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα είναι νομικά δύσκολο», αποκρίνεται ο Σκορπιός-Lazard. «Μην ανησυχείς όμως», συνεχίζει, «θα βγάλω μια ανακοίνωση ότι, ο κόσμος να χαλάσει, εγώ **δεν** θα πουλήσω μετοχές του Βασιλικού Ταχυδρομείου για πολύ, πολύ καιρό μετά την ιδιωτικοποίησή του. Έχοντας προβεί σε αυτή την ανακοίνωση, θα καταστρέψω την φήμη μου στην αγορά αν την παραβώ. Άρα μπορείς να είσαι σίγουρος ότι θα κρατήσω τον λόγο μου καθώς η φήμη μου στην αγορά έχει μεγαλύτερη δεσμευτική αξία από το συμβόλαιο που ζητάς.»

Έτσι, ο Βάτραχος-Υπουργός πείστηκε και επέτρεψε στον Σκορπιό-Lazard **κα** να ορίσει την τιμή πώλησης των μετοχών του Βασιλικού Ταχυδρομείου **κα** να «επενδύσει» σε αυτές. Με το που πουλήθηκαν όμως οι μετοχές στην αρχή της εβδομάδας, αποδείχθη ότι η τιμή πώλησης ήταν όντως χαμηλή, καθώς η τιμή εκτοξεύτηκε αμέσως στα ουράνια. Δεν πρόλαβε να φτάσει η Παρασκευή της ίδιας εβδομάδας και ο Σκορπιός-Lazard πούλησε **όλες** τις μετοχές του Βασιλικού Ταχυδρομείου που είχε αγοράσει, βγάζοντας ένα εντυπωσιακό κέρδος. Κάπου εκεί, ο Βάτραχος-Υπουργός, εμβρόντητος και κατα-εξευτελισμένος, ρώτησε τον Σκορπιό-Lazard: «Μα εσύ δεν μου είχες υποσχεθεί ότι δεν θα πουλήσεις, βρέξει-χιονίσει, για δύο χρόνια;». Οπότε ο Σκορπιός-Lazard του απάντησε: ««Αγαπητέ μου Βάτραχε-Υπουργέ, ήξερες ότι είμαι Σκορπιός-Lazard – ήξερες ότι είναι στην φύση μου να κεντρίζω Βάτραχους-Υπουργούς».

Πιο πάνω είπα ότι η παραβολή του Βάτραχου και του Σκορπιού έχει «τα πάντα» και «τίποτα» να κάνει με την πώληση του Βασιλικού Ταχυδρομείου. Εξήγησα το «τα πάντα». Γιατί όμως και «τίποτα»; Επειδή στην παραβολή του Βάτραχου και του Σκορπιού πνίγονται και οι δύο. Στην περίπτωση όμως της ιδιωτικοποίησης του Βασιλικού Ταχυδρομείου, όπως και γενικότερα στις περισσότερες των ιδιωτικοποιήσεων, οι Σκορπιοί όχι μόνον δεν πνίγονται αλλά, αντίθετα, επικρατούν πλήρως. Οι αγορές τους δοξάζουν όταν καταφέρνουν να «ρίχνουν» τους πολίτες. Όσο για τους Βατράχους-Υπουργούς, δεν τους καίγεται καρφάκι. Ο εξευτελισμός τους διαρκεί έως τη νέα προεκλογική καμπάνια, την οποία χρηματοδοτούν οι Σκορπιοί της ιστορίας. Έτσι, οι μόνοι χαμένοι είναι οι πολίτες, η δημοκρατία, η αλήθεια.

Αυτή, δυστυχώς, είναι η δηλητηριώδης αλήθεια...