

Τραπεζικών Εγκλημάτων Συνέχεια

Κάθε φορά που η ευρωπαϊκή καθεστηκυία τάξη καταφέρνει να πείσει τον εαυτό της ότι η Κρίση ηττήθηκε, και η ανάκαμψη βρίσκεται προ των πυλών, η πραγματικότητα επιμένει να κάνει την εμφάνισή της διαλύοντας τις φαντασιώσεις της. Και μάλιστα το πράττει επιστρέφοντας στον «τόπο του εγκλήματος»: στον τραπεζικό τομέα ο οποίος γέννησε την παγκόσμια και την ευρωπαϊκή κρίση.

Την εβδομάδα που μας πέρασε, ξάφνου, ως κεραυνός εν αιθρία, κατέρρευσε άλλη μία τράπεζα του Βορρά. Η ολλανδική SNS Real εθνικοποιήθηκε καθώς οι ολλανδοί φορολογούμενοι μάθαιναν ότι η μοναδική εναλλακτική του λουκέτου για την καλή τράπεζα ήταν να χρεωθούν εκείνοι άλλο ένα €3,9 δις εκ μέρους των μετόχων της. Βλέπετε οι υπόλοιπες, ήδη πτωχευμένες, τράπεζες της χώρας (ING και ABN Amro) δεν ήθελαν ούτε να ακούσουν για συγχώνευση μαζί της. Γιατί να μοιραστούν με το νέο ζόμπι τα χρήματα των φορολογούμενων;

Το ενδιαφέρον είναι ο λόγος που, επισήμως, δόθηκε για την πτώχευση: Οφείλεται, όπως μας είπε ο ολλανδός υπουργός οικονομικών και νέος πρόεδρος του Eurogroup, στην πτώση της αξίας των ακινήτων στην... Ισπανία. Προφανώς, η ανόητη ολλανδική τράπεζα είχε εκτεθεί ιδιαίτερα σε δάνεια στους ισπανούς εργολάβους, υπολογίζοντας την αξία των περιουσιακών τους στοιχείων στην βάση τιμών ακινήτων που δημιούργησε η φούσκα την οποία, με την σειρά της, είχε δημιουργήσει ο πακτωλός δανείων από τράπεζες όπως η SNS και η Deutsche Bank προς τους ισπανούς εργολάβους. Κατά τα άλλα η Κρίση και το φαινόμενο ντόμινο... «πέρασε».

Και μιας και αναφέρθηκα σε αυτό το τερατούργημα, στην Deutsche Bank, η οποία σε μια ευνομούμενη κοινωνία θα έπρεπε ήδη να έχει εθνικοποιηθεί από το γερμανικό δημόσιο, με τους διευθυντάδες της να βρίσκονται στην φυλακή, είχαμε άλλο ένα «κανόνι» που έσκασε κι εκεί: Στις 31 Ιανουαρίου η μετοχή της τράπεζας κλονίστηκε όταν η διοίκηση παραδέχθηκε «πράγματα και θάματα» που εδώ και καιρό αρνείται: ότι η τράπεζα «έχασε» άλλα €4 δις λόγω στοιχημάτων σε τοξικά ομόλογα, ότι συνολικά αναγκάζεται να δηλώσει ότι στα βιβλία της έχουν καταγραφεί €55 δις που, ουσιαστικά δεν υπάρχουν, ότι θα χρειαστεί άμεσα άλλα €15 με €20 δις νέων κεφαλαίων, και ότι έβαλε στην «άκρη» €1 δις μόνο για επερχόμενα δικαστικά έξοδα. Δικαστικά έξοδα; Βεβαίως. Αυτή την στιγμή, η Deutsche Bank αντιμετωπίζει επίσημες κατηγορίες από την γερμανική εισαγγελία: (α) για την πτώχευση του μηντιακού συγκροτήματος Kirch (στο οποίο εμπλέκεται άμεσα – ούτε ελληνική τράπεζα να ήταν!), (β) για εκτεταμένη απάτη στην ευρωπαϊκή αγορά ρύπων (διοξειδίου του άνθρακα), (γ) για απάτη κατά συρροή και εξακολούθηση εναντίον των πελατών της όσον αφορά τον προσδιορισμό των επιτοκίων. (Αντίστοιχες κατηγορίες είχαν απαγγελθεί στην ελβετική UBS και στην βρετανική Barclays, οι οποίες τελικά πλήρωσαν ευτελή πρόστιμα αξίας 2 δις δολαρίων έκαστη.)

Δεν μπορεί κανείς να αναφερθεί σε σκάνδαλο μιας τράπεζας χωρίς να αναγκαστεί να αναφερθεί σε παρεμφερές σκάνδαλο άλλης τράπεζας. Την ίδια εβδομάδα που κατέρρευσε η SNS και ξεγυμνώθηκε η Deutsche Bank (για άλλη μία φορά), οι βρετανικές αρχές ανακοίνωναν μια νέα υπόθεση απάτης που μας θυμίζει το ρητό του Μαρξ «η ληστεία μιας τράπεζας δεν είναι τίποτα μπροστά στο να ιδρύσεις μια τράπεζα». Ακούστε τι κατηγορεί το βρετανικό κράτος την Barclays: Ότι το 2008, για να συγκαλύψει τις ζημίες της λόγω τοξικών, η τράπεζα δάνεισε **στα κρυφά** ένα κρατικό ταμείο του Κατάρ το ποσόν 5,3 δις λιρών. Γιατί; Για να χρησιμοποιήσει αυτά τα χρήματα το Καταριανό ταμείο, υπό τις τυμπανοκρουσίες της δημοσιότητας και με πολλά εύσημα για μια τέτοια κίνηση εν μέσω τραπεζικής κρίσης, ώστε να «επενδύσει» στην... Barclays, δίνοντάς της την ευκαιρία να υποστηρίξει ότι χαίρει της εμπιστοσύνης του ιδιωτικού τομέα!

Αν ήθελα να σας δώσω μια πλήρη εικόνα των εξελίξεων στο μέτωπο της Ευρωπαϊκής Πτωχοτραπεζοκρατίας **μόνο για αυτή την εβδομάδα**, θα χρειαζόμουν όλες τις σελίδες του περιοδικού! Που να αρχίσει κανείς και που να σταματήσει; Να αναφερθώ στις νέες ύποπτες ζημίες της Crédit Agricole, ύψους €3,8 δις; Στο σκάνδαλο της αρχαιότερης τράπεζας του κόσμου, της Monte dei Paschi di Siena, η οποία και αυτή αποτάνθηκε στην γενναιοδωρία του ιταλού φορολογούμενου για να μην κλείσει τις πύλες-αντίκες της; Να πω κάτι για την Santander και το σκάνδαλο χρηματοδότησης του κόμματος του ισπανού πρωθυπουργού στο οποίο εμπλέκεται άμεσα το τραπεζικό κατεστημένο το οποίο ο κ. Rajoy προσπαθεί να διασώσει με χρήματα των ευρωπαίων φορολογούμενων; Να έρθω στα δικά μας και στην παταγώδη αποτυχία της ανακεφαλαιοποίησης πτωχευμένων ελληνικών τραπεζών με χρήματα που δανείζεται το πτωχευμένο ελληνικό δημόσιο και τα οποία, όπως θα διαπιστώσουμε από επίσημα χείλη το... 2015, πέφτουν σε μια μαύρη τρύπα και από τότε αναζητούνται και θα αναζητούνται στον αιώνα τον άπαντα;

Καλύτερα να σταματήσω εδώ για να μην κατηγορηθώ ότι υπονομεύω το καλό κλίμα που δημιούργησε η πεφωτισμένη κυβέρνησή μας έχοντας θέσει τέλος στην... Κρίση.