

Καθρεπτάκια για ιθαγενείς

23^η Ιουνίου 2013

Δύο είναι οι ελπίδες που πλασάρουν τα καθεστωτικά μέσα τώρα που ο ίδιος ο πρωθυπουργός τρύπησε την φούσκα του Greek Success Story. Και οι δύο αφορούν «δωράκια» της κυβέρνησης που θα προκύψει στο Βερολίνο, μετά τις γερμανικές εκλογές του Σεπτεμβρίου, προς το χαϊδόμενο του παιδί, τον κ. Σαμαρά. Αν «κάτσουμε καλά», και δεν κλονίσουμε την «ισορροπία» που με τόσο κόπο δημιούργησαν για εμάς, τότε θα δεχθούμε αυτά τα σωτήρια «δωράκια». Αν όχι απλά δεν θα τα λάβουμε ποτέ, και θα το μετανιώσουμε πικρά. Ποια «δωράκια»;

Το πρώτο δωράκι είναι το πολυπόθητο κούρεμα χρέους. Το δεύτερο είναι η «έκπτωση» από το δημόσιο ελληνικό χρέος των 50 δις που δανειστήκαμε υπέρ των τραπεζιτών μας από την Ευρώπη. Εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα. Πρώτον, έστω ότι τα παίρνουμε αυτά τα «δωράκια». Θα σωθούμε; Δεύτερο ζήτημα: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να τα παρουμε;

Το πρώτο ερώτημα απαντιέται εύκολα: Όχι! Θυμάστε τους ακραιφνείς μνημονιακούς που κατηγορούσαν όσους απαιτούσαν κούρεμα ή στάση πληρωμπτων ότι αγνοούμε το γεγονός πως, ακόμα και να μας διέγραφαν μεγάλο μέρος του χρέους, το πρόβλημα δεν θα λυνόταν καθώς η οικονομία μας παρήγαγε συνεχώς ελλείμματα; Εμείς δεν το αγνοούσαμε βέβαια αυτό. Λέγαμε ότι το κούρεμα είναι μεν αναγκαία συνθήκη για την σταθεροποίηση αλλά δεν είναι ικανή συνθήκη. Σήμερα το ίδιο ισχύει. Και να μας κουρέψουν το χρέος με αυτά τα δύο «δωράκια» πάλι δεν είναι εξασφαλισμένη η σταθεροποίηση. Αυτοί που φαίνεται να το ξέχασαν είναι οι ακραιφνείς μνημονιακοί οι οποίοι σήμερα θεωρούν ότι με αυτά τα «δωράκια» καθαρίσαμε.

Πάμε όμως στο πιο σημαντικό: Τι θα σημαίνουν αυτά τα «δωράκια» και ποια τα προαπαιτούμενα για να μας δοθούν; Ας ξεκινήσουμε από το «δωράκι» της διαγραφής μέρους του χρέους μας προς την τρόικα. Δεδομένου ότι το χρέος μας προς την ΕΚΤ και προς το ΔΝΤ δεν θα το κουρέψουν ποτέ από μόνοι τους, μένει μόνον το χρέος προς τους ευρωπαίους φορολογούμενους. Πόσο είναι αυτό; Γύρω στα 90 δις. Ερωτώ: Υπάρχει περίπτωση να κουρέψουν αυτά τα δικά μας 90 δις χωρίς να κουρέψουν τα 60 δις που δανείστηκαν οι «υποδειγματικοί κρατούμενοι» της Ιρλανδίας εκ μέρους των τραπεζών τους; Της Πορτογαλίας; Αμέσως, αμέσως προκύπτει ότι για να κουρέψουν ένα ικανό ποσοστό του δικού μας χρέους (π.χ. 60 δις από τα 90 δις που χρωστάμε στους ευρωπαίους φορολογούμενους) θα πρέπει να κουρέψουν συνολικά τουλάχιστον 160 δις των περιφερειακών χωρών. Ποιες είναι οι πιθανότητες μιας νέας γερμανικής κυβέρνησης να πει κάτι τέτοιο στους εκλογείς της μερικές εβδομάδες μετά την νίκη που την έφερε στην εξουσία. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι να μας μειώσουν το επιτόκιο αποπληρωμών σε μηδενικό σχεδόν επίπεδο και να το

επιμημύνουν στο μέλλον ώστε η Ελλάδα να παραμένει υπερχρεωμένη δια παντός. Ένα μη δώρον με άλλα λόγια.

Ας περάσουμε στο δεύτερο «δωράκι» που μας τάζουν οι επιτήδαιοι της εγχώριας εξουσίας: ότι τα 50 δις της ανακεφαλαιοποίησης θα αφαιρεθούν από το δημόσιο χρέος. Εδώ μιλάμε για ψεύδος ολκής. Τρία είναι τα αποδεικτικά στοιχεία ότι πρόκειται περί τοξικού ψέμματος. Πρώτον, η απ' ευθείας ανακεφαλαιοποίηση για προβληματικές τράπεζες της Ευρωζώνης αποφασίστηκε να ακολουθήσει την εξής διαδικασία: (1) το κράτος-μέλος δανείζεται το 30%, περίπου, των απαιτούμενων κεφαλαίων, (2) κουρεύονται οι ομολογιούχοι και οι μέτοχοι των τραπεζών σε ποσοστό τουλάχιστον 60%, (3) κουρεύονται κατόπιν οι μη εγγυημένες καταθέσεις (των άνω των 100 χιλιάδων ευρώ, και (4) μόνον τότε συνεισφέρει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Σταθερότητας των κεφαλαίων που χρειάζονται περαιτέρω. Ερώτημα: Αν έχει ολοκληρωθεί η εν εξελίξει διαδικασία «ανακεφαλαιοποίησης», που στοιχίζει στο δημόσιο νέο χρέος 50 δις, φαντάζεστε να δεχθεί ποτέ ο κ. Σάλλας ή ο κ. Κωστόπουλος να χάσουν το 60% των μετοχών τους έτσι ώστε να διαγραφεί ένα ποσοστό των 50 δις δημόσιου χρέους; Η ερώτηση και μόνον προκαλεί θυμηδία. Και εάν δεν σου φτάνει αυτό το «ανέκδοτο», αγαπητέ αναγνώστη, τότε να σου προσφέρω κι άλλο ένα: Όσοι υπόσχονται ότι τα 50 δις που δανείστηκε το ελληνικό κράτος εκ μέρους των τραπεζιτών θα εκπέσουν του δημόσιου χρέους φαίνεται να ξεχνούν ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Σταθερότητας διαθέτει όλα κι όλα 60 δις για τις ανακεφαλαιοποιήσεις όλων των τραπεζών της Ευρωζώνης – τόσο εκείνες που ήδη γίνουν όσο και εκείνες που θα γίνουν. Μάλιστα η Ισπανία έχει ήδη δανειστεί 45 δις για τις δικές της τράπεζες. Πόσα νομίζετε θα μείνουν για την ελληνική περίπτωση; Το πολύ-πολύ... ένα δις.

Είναι ξεκάθαρο, λοιπόν, ότι τα «δωράκια» που τάζουν οι τοποτηρητές της Ευρώ-Πτωχοτραπεζοκρατίας μοιάζουν υπερβολικά με τα καθρεπτάκια με τα οποία οι αποικιοκράτες έθελγαν τους ιθαγενείς. Είναι θέμα όχι τόσο εθνικής αξιοπρέπειας αλλά κοινού νου να μην πέσουμε σε μια αντίστοιχη παγίδα.