

## Φινλανδική αλληλεγγύη

- Θυμάστε την απαίτηση των Φινλανδών να λάβουν εχέγγυα πριν συμφωνήσουν να συμμετάσχουν στην δεύτερη δανειακή συμφωνία, στο Μνημόνιο 2;
- Θυμάστε που ακόμα κι η κα Μέρκελ είχε θεωρήσει τραβηγμένες τις απαιτήσεις της Φινλανδίας;
- Θυμάστε που ο κ. Βενιζέλος έσπευσε να ικανοποιήσει το αίτημά τους, αντί να φέρει το θέμα στο Συμβούλιο Κορυφής, όπου αρκετές χώρες θα ύψωναν το ανάστημά τους απέναντι στις Φινλανδικές απαιτήσεις;
- Αναρωτιέστε πως κατέληξε αυτή η υπόθεση;

Αν δεν το ξέρετε, να σας πω την θλιβερή κατάληξή της: Τον περασμένο μήνα, το πτωχευμένο κράτος μας έστειλε €311 εκατομμύρια στο Ελσίνκι ως προκαταβολή των €925 εκατομμυρίων που συμφώνησε να τους δώσει ως εχέγγυα ο κ. Βενιζέλος. Το έχετε ξανακούσει αυτό; Εχέγγυα υπό την μορφή ρευστού; Εκεί που θα μπορούσε, για παράδειγμα, η Φινλανδική κυβέρνηση να ζητήσει ως εχέγγυο κάποιο από τα ακίνητα που προσπαθεί να ξεπουλήσει το ελληνικό δημόσιο, το Ελσίνκι ζήτησε παραδάκι από την... Αθήνα. Και η κυβέρνηση των Αθηνών, Παπαδήμου-Βενιζέλου, το έστειλε. Χωρίς καν να τους ζητήσει τουλάχιστον να το επενδύσουν σε κάποια παραγωγική δραστηριότητα στην Ελλάδα – π.χ. να φτιάξουν έναν Φινλανδικό οίκο ευγηρίας σε κάποιο ελληνικό νησί όπου οι ηλικιωμένοι Φινλανδοί να αποφεύγουν την παγωνιά του χειμώνα τους (μια επένδυση που οι Σκανδιναβικές χώρες κάνουν στην Ισπανία και στην Πορτογαλία).

Και τι θα τα κάνουν τα χρήματα αυτά οι Φινλανδοί; Θεωρητικά πρέπει να τα κρατήσουν σε έναν λογαριασμό ώστε να τα επιστρέψουν στην Ελλάδα όταν η Ελλάδα αποπληρώσει το Φινλανδικό μέρος του δανείου που πήρε από την τρόικα. Επειδή όμως το «στάσιμο χρήμα» είναι για τον καπιταλισμό ό,τι η Αμαρτία για τον Χριστιανισμό, αποφάσισαν να τα επενδύσουν. Γνωστοί μου επιχειρηματίες εδώ στην Αμερική, απ' όπου σας γράφω, μου το σφύριξαν πως η Φινλανδική κυβέρνηση κινείται στις ΗΠΑ και στον Καναδά ψάχνωντας να βρει επιχειρηματικές δραστηριότητες εκτός Ευρώπης για να επενδύσει τα εχέγγυα που της έδωσε ο κ. Βενιζέλος. (Από αυτούς έμαθα για την πληρωμή των €311 εκ. του Μαΐου, μια είδηση που, ομολογώ, μου είχε ξεφύγει.) Τεράστια ψήφος εμπιστοσύνης των Φινλανδών εταιρών μας όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη: Ψάχνουν να επενδύσουν τα χρήματα που τους έστειλε η Ελλάδα στην... Β. Αμερική.

Θα μου πείτε: Αυτοί κάνουν την δουλειά τους. Πράγματι. (Αν και βέβαια, η μακροπρόθεσμη ανοησία τους είναι μνημειώδης, καθώς η κατάρρευση της ευρωζώνης θα τους λιανίσει.) Εμείς όμως τι κάνουμε; Γιατί σύσσωμη η ελληνική πολιτεία, τα κόμματα όλα, δεν θέτουν το θέμα σε κάθε φόρουμ, σε κάθε ξένο κανάλι, σε κάθε εφημερίδα; Υπάρχει κανένα κόμμα στην χώρα, πέραν βεβαίως του κ. Βενιζέλου ο οποίος έχει λόγω να ποιεί την νήσσαν, που να θεωρεί ότι

καλώς πράττει η Φινλανδία; Υπάρχει κάποιος Ευρωπαίος, ακόμα και Γερμανός Χριστιανοδημοκράτης, που θεωρεί ότι έτσι προωθείται το ευρωπαϊκό συμφέρον; Πιστεύω πως όχι. Όμως είναι τέτοια η τρομοκρατία, τέτοια η φοβία πως μια τέτοια συζήτηση θα ανοίξει το Κουτί της Πανδώρας, που όλοι σιωπαίνουν. Όπως είχε πει ο άγγλος ποιητής Edmund Burke, το μόνο που χρειάζεται για να θριαμβεύσει το κακό είναι καλοί άνθρωποι να αδρανήσουν. Και αδρανούν, προσθέτω, όταν τους κυριεύει ο φόβος.