

ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ

Γραμματέας ΜέΡΑ25



Η κυβέρνηση έχει πάψει να κυβερνά. Βλέπουν το τσουνάμι που έρχεται και έχουν πανικοβληθεί

Συνέντευξη στον ΧΡΗΣΤΟ ΚΥΜΠΙΖΗ

Για «τσουνάμι που έρχεται» κάνει λόγο ο Γιάνης Βαρουφάκης στην αποκλειστική του συνέντευξη στην Κυριακάτικη KontraNews, αποτυπώνοντας τις προβλέψεις του για τις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης του κορωνοϊού. Υποστηρίζει πως Μητσοτάκης και Σταϊκούρας «πούλησαν» το ευρωμόλογο και «δρομολόγησαν το 5^ο Μνημόνιο», τονίζοντας πως αυτό μπορεί να αποδειχθεί «καταστροφικότερο και του 1ου». Σημειώνει πως η κυβέρνηση σχεδιάζει πρόωρες εκλογές ώστε «να υπαρπάξει μια εκλογική νίκη πριν οι πολίτες συνειδητοποιήσουν τη μνημονιακή λεηλασία που σχεδιάζει» και απαντά στο αν θα μπορούσε να συνεργαστεί μετεκλογικά με τον ΣΥΡΙΖΑ. Μιλά για την διαπραγμάτευση του '15, υποστηρίζει πως οι πχογραφήσεις αποδεικνύουν το τι πραγματικά συνέβαινε στις συνεδριάσεις του Eurogroup και καταθέτει τις προτάσεις του για την επόμενη μέρα.

► Πώς κρίνετε την υγειονομική διαχείριση της κρίσης από την κυβέρνηση; Θεωρείτε πως βιάστηκαν να άρει τα μέτρα;

Η κυβέρνηση είχε δύο υποχρεώσεις. Πρώτον, να επενδύσει στο αποψιλωμένο ΕΣΥ, προσλαμβάνοντας χιλιάδες γιατρούς και νοσηλευτές, και εξοπλιζόντάς τους με τα απαραίτητα μέσα. Δεν το έκανε. Για την ακρίβεια, η Ελλάδα ήταν ουραγός της Ευρώπης όσον αφορά τις επί πλέον δαπάνες για την υγεία.

Δεύτερον, είχε την υποχρέωση να σχεδιάσει την μετάβαση από τη φάση της γενικής καραντίνας στη δεύτερη φάση των μαζικών εξετάσεων με στόχο τον διαχωρισμό των πολιτών σε εκείνους που είναι εν δυνάμει μεταδοτικοί φορείς και στους υπόλοιπους. Χωρίς ένα τέτοιο διαχωρισμό ο κίνδυνος είναι μεγάλος για αναζωπύρωση της επιδημίας με αποτέλεσμα την καταστροφική (για ό,τι απέμεινε από την οικονομία) επιστροφή στη φάση της γενικής καραντίνας. Αυτό, όμως, προαπαιτεί σχέδιο για το που και πώς θα εξετάζονται οι πολίτες και, βέβαια, με ποιες τεχνολογικές υποδομές (π.χ. εφαρμογές τηλεφώνου) θα αποκτούν το προσωρινό διαβατήριο, εφόσον είναι αρνητικοί στον ιό, για να κυκλοφορούν. Τέτοιο σχέδιο η κυβέρνηση δεν έχει εκπονήσει, επιλέγοντας να αφήσει τις τύχες των πολιτών στην... τύχη.

► Ο πρωθυπουργός σας κάλεσε να παραβρεθείτε στην αποκάλυψη της πλακέτας στη μνήμη των νεκρών της Marfin. Γιατί δεν πήγατε;

Μαζί με βουλευτές του ΜέΡΑ25, καταθέ-



Η επικοινωνιακή φίσσα του κ. Μητσοτάκη στόχο είχε να διαχωρίσει τους νεκρούς ώστε να διχάσει τους ζωντανούς. Εμείς, το ΜέΡΑ25, τιμούμε όλους τους νεκρούς της εποχής των απονικτικών μνημονίων, χωρίς διακρίσεις.

σαμε στεφάνι την Παρασκευή το μεσημέρι στο τώος κτήριο της Marfin. Εκεί τιμήσαμε με απροσμέτρητο σεβασμό τη μνήμη της Παρασκευής Ζούλια, της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, του Επαμεινώνδα Τσάκαλη – τους πρώτους νεκρούς που «άνοιξαν» τον μακρύ κατάλογο των θυμάτων της βίαιης μνημονιακής εποχής. Κατόπιν, πήγαμε στην Πλατεία Συντάγματος όπου καταθέσαμε δεύτερο στεφάνι στο δένδρο που ξεψύχησε ο Δημήτρης Χριστούλας ώστε να τιμήσουμε κι όλους εκείνους που υπέκυψαν μην αντέχοντας την αναξιοπρέπεια που τους έριξαν οι μνημονιακές πολιτικές.

Η επικοινωνιακή φίσσα του κ. Μητσοτάκη στόχο είχε να διαχωρίσει τους νεκρούς ώστε να διχάσει τους ζωντανούς. Εμείς, το ΜέΡΑ25, τιμούμε όλους τους νεκρούς της εποχής των απονικτικών μνημονίων, χωρίς διακρίσεις. Και

προετοιμάζουμε την παλλαϊκή συστράτευση όλων ανεξαιρέτως ώστε να αποτραπεί το 5ο Μνημόνιο που απεργάζεται η κυβέρνηση – ένα νέο σκληρό Μνημόνιο που θα έχει και αυτό ως απόρροια (εφόσον δεν το αποτρέψουμε) φτωχοποίηση και βία.



Προετοιμάζουμε την παλλαϊκή συστράτευση όλων ανεξαιρέτως ώστε να αποτραπεί το 5ο Μνημόνιο που απεργάζεται η κυβέρνηση.

► Έχετε προβλέψει πολύ μεγάλη ύφεση την επομένη του κορωνοϊού. Αντιστρέφεται πως έρχονται δύσκολα μέτρα για τον λαό;

Στην καλύτερη των περιπτώσεων το εθνικό εισόδημα θα πέσει από τα 190 δισ. το 2019 στα 162 δισ. το 2020. Στα μέσα Μαρτίου μιλούσα για ύφεση στην καλύτερη των περιπτώσεων μείον 10%. Τότε κάποιος με λοιδορούσαν. Και μετά βγήκε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τρεις βδομάδες αργότερα και το επιβεβαίωσε. Αυτό σημαίνει ένα κρατικό έλλειμμα τουλάχιστον 16 δισ. ή μείον 15% ως προς το ποσοστό του εθνικού εισοδήματος. Κάποια στιγμή, μάλλον την Άνοιξη του 2021, θα έρθει η ενισχυμένη επιτήρηση – με άλλα λόγια, η τρέκα – να πει: «Ελάτε εδώ κ. Σταϊκούρα. Έχετε δεσμευτεί σε 3,5% πρωτογενές πλεόνασμα. Εντάξει, δεν θα το απαιτήσουμε αυτό. Είχατε μια μεγάλη κρίση. Όμως, να μην σας επιβάλουμε να πάτε από το μείον 15% στο μείον 5%;». Μια τέτοια λιτότητα ισοδυναμεί με εκείνη του 2010-11 που έφερε την κοινωνική καταστροφή!



Βέτο, βέτο και ξανά βέτο σε κάθε Eurogroup, σε κάθε Σύνοδο Κορυφής, έως ότου υπάρξει συμφωνία για βαθιά αναδιάρθρωση του ελληνικού δημόσιου χρέους αθήλα και αποδοχή του ευρωμόλογο.

► Ποια θα πρέπει να είναι η στάση της Ελλάδας απέναντι στην αδυναμία της Ευρώπης να αντιμετωπίσει επαρκώς τις συνέπειες της κρίσης;

Βέτο, βέτο και ξανά βέτο σε κάθε Eurogroup, σε κάθε Σύνοδο Κορυφής, έως ότου υπάρξει συμφωνία για βαθιά αναδιάρθρωση του ελληνικού δημόσιου χρέους αλλά και αποδοχή του ευρωμόλογο.

Η αναδιάρθρωση του χρέους μας απαιτείται και πριν τον κορωνοϊό. Σήμερα, η χώρα αντιμετωπίζει ένα δημοσιονομικό κενό κατ' ελάχιστον 60 δισ. Είναι, λοιπόν, πειστική η ανάγκη της αναδιάρθρωσης καθώς το ευρωμόλογο βο-

θά ως εξής: Μεταφέρει από τον κρατικό προϋπολογισμό των κρατών που έχουν πληγεί τα μέγιστα ένα κομμάτι του δυσβάστακτου χρέους στην ΕΕ, που δεν έχει χρέος. Έτσι, λόγω του μικρότερου επιτοκίου της ΕΕ, συρρικνώνεται η διαχρονική αξία του συνολικού ευρωπαϊκού χρέους.

Δυστυχώς, την 9η Απριλίου, πριν ακόμα πάει στην τηλεδιάσκεψη του Eurogroup, ο κ. Σταϊκούρας είπε στη Βουλή ότι δεν θα γίνει «Βαρουφάκης», δηλαδή ανακοίνωσε εκ προοιμίου ότι δεν πρόκειται να προβάλει βέτο για να υποστηρίξει το ευρωμόλογο. Έτσι, προσήλθε στο Eurogroup ως θλιβερός παρατηρητής.

Ξαν να μην έφτανε αυτό, την 25η Απριλίου, στην τηλεδιάσκεψη της Συνόδου Κορυφής, ήρθε η σειρά του Πρωθυπουργού να δεχθεί, χωρίς να ασκεί βέτο, την ταφή του ευρωμόλογο με αντάλλαγμα νέα δάνεια που θα επιβαρύνουν το ελληνικό κράτος. Έτσι, «πουλήθηκε» το ευρωμόλογο και δρομολογήθηκε το 5ο Μνημόνιο.



Όλοι οι χειρισμοί της κυβέρνησης έχουν ένα μόνο στόχο: Να αποφανθεί πόσο γρήγορα μπορεί να κάνει εκλογές με τις οποίες να υπαρπάξει μια εκλογική νίκη πριν οι πολίτες συνειδητοποιήσουν τη μνημονιακή λεηλασία που σχεδιάζει για λογαριασμό της τρόικας και της εγχώριας παρασιτικής ολιγαρχίας.

► Θεωρείτε πιθανές τις πρόωπες εκλογές; Θα μπορούσατε να συζητήσατε με τον ΣΥΡΙΖΑ και ίσως με το ΚΙΝΑΛ το ενδεχόμενο μιας μετεκλογικής συνεργασίας;

Η κυβέρνηση έχει πάψει να κυβερνά. Βλέπουν το τσουνάμι που έρχεται κι έχουν πανικοβληθεί. Καταλαβαίνουν ότι σε ένα χρόνο η τρόικα θα τους επιβάλει να επιβάλλουν στον λαό ένα 5ο Μνημόνιο καταστροφικότερο και του 1ου. Για αυτό όλοι οι χειρισμοί της κυβέρνησης έχουν ένα μόνο στόχο: Να αποφανθεί πόσο γρήγορα μπορεί να κάνει εκλογές με τις οποίες να υπαρπάξει μια εκλογική νίκη πριν οι πολίτες συνειδητοποιήσουν τη μνημονιακή λεηλασία που σχεδιάζει για λογαριασμό της τρόικας και της εγχώριας παρασιτικής ολιγαρχίας.

Πολλοί με ρωτούν, όπως κι εσείς τώρα, αν το ΜέΡΑ25 είναι έτοιμο να συνεργαστεί με άλλα κόμματα μπροστά στις νέες απειλές για τον λαό μας. Απαντώ ότι το θέμα δεν είναι άλλη μια κυβερνητική εναλλαγή. Μια αναδρομή στις πολιτικές εξελίξεις της περασμένης δεκαετίας είναι χρήσιμη.

Το 2010, η κοινωνία μας βρέθηκε απροετοίμαστη. Αφινδιόστηκαν οι πολίτες και υπέκυψαν στην ενορχηστρωμένη επίθεση της τρόικας και τα όργανα βασανισμού της, τα μνημόνια. Δοκίμασαν όλα τα κόμματα. Και προδότηκαν από κάθε ένα εξ' αυτών: Το ΠΑΣΟΚ τους έριξε στη Φυλακή Χρέους. Η Νέα Δημοκρατία τους αντιμνημονιακού, δήθεν, κ. Σαμαρά, αγκαλιά με ΔΗΜΑΡ και ΛΑΟΣ, τους έμπρωξε βαθύτερα στη Χρεοδουλοπαροικία. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που θα έσκιζε τα μνη-

μόνια, έλαβε εύσημα από τον κ. Σόμιπλε ως εκείνη που τα εφάρμοσε με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα. Η σημερινή Νέα Δημοκρατία τους υποσχέθηκε ανάπτυξη και τους έφερε ύφεση πριν ακόμα μας εσκεφτεί ο κορωνοϊός.

Όταν λοιπόν με ρωτούν αν θα μπορούσαμε να τα «βρούμε» με τον ΣΥΡΙΖΑ ή το ΚΙΝΑΛ, τους απαντώ: Το τελευταίο που χρειάζεται ο τόπος είναι άλλη μια κυβερνητική εναλλαγή που θα νομιμοποιήσει με «προσδευτικό πρόσρημο» αυτή τη φορά το 5ο Μνημόνιο – όπως το 2015 όταν ο ΣΥΡΙΖΑ νομιμοποίησε το 3ο Μνημόνιο στη βάση της «αριστερής» εκδοχής του Θαυσερικού δόγματος «Δεν Υπάρχει Εναλλακτική».

Για να αποτραπεί το 5ο Μνημόνιο δεν αρκεί, λοιπόν, μια κατ' όνομα «προσδευτική» κυβέρνηση. Αυτό μας έμαθε η περασμένη δεκαετία. Για να αποτραπεί το 5ο Μνημόνιο απαιτείται μια Δημοκρατική Πολιτική Επανάσταση. Και για να γίνει εφικτή μια τέτοια Δημοκρατική Πολιτική Επανάσταση απαιτείται παλλαϊκή συστράτευση γύρω από συμφωνία επί συγκεκριμένων σημείων.

Ποια είναι αυτά τα σημεία; Για το ΜέΡΑ25 είναι τα εξής επί:

- **ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ:** Βέτο σε κάθε Eurogroup και Σύνοδο Κορυφής, έως ότου αναδιάρθρωθεί βαθιά το ελληνικό δημόσιο χρέος και προχωρήσει, στην πράξη, ο επιμερισμός των βαρών της Κρίσης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
- **ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ:** Ίδρυση Δημόσιας Εταιρείας Αναδιάρθρωσης & Διαχείρισης Ιδιωτικών Χρεών που βάζει τέλος στο σχέδιο «Ηρακλής», καταργώντας τον ζωτικό χώρο των αρρακτικών ταμείων και εξασφαλίζοντας, έτσι, τη δίκαιη προστασία της λαϊκής κατοικίας και των μικρομεσαίων.
- **ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ:** Οι ελληνικές τράπεζες πτώχευσαν και πάλι. Αυτή τη φορά δεν θα επιτρέψουμε να τους δοθεί δημόσιο χρήμα, χωρίς: (α) την κρατικοποίησή τους και (β) το σπάσιμο του τραπεζικού μονοπωλίου στις ηλεκτρονικές πληρωμές, μέσω της ίδρυσης Δημόσιου Συστή-



Κάποια σαγήνη, μάλλον την Άνοιξη του 2021, θα έρθει η ενισχυμένη επιτήρηση – με άλλα λόγια, η τρέκα – να πει: «Ελάτε εδώ κ. Σταϊκούρα. Έχετε δεσμευτεί σε 3,5% πρωτογενές πλεόνασμα. Εντάξει, δεν θα το απαιτήσουμε αυτό. Είχατε μια μεγάλη κρίση. Όμως, να μην σας επιβάσουμε να πάτε από το μείον 15% στο μείον 5%;». Μια τέτοια λιτότητα ισοδυναμεί με εκείνη του 2010-11 που έφερε την κοινωνική καταστροφή!

ματος Ηλεκτρονικών Πληρωμών· σύστημα που θα επιτρέψει τις δωρεάν συναλλαγές, χωρίς τραπεζική διαμεσολάβηση.

- **ΕΡΓΑΣΙΑ:** Καθιέρωση Αξιοπρεπούς Βασικού Εισοδήματος για όλους, άμεση κατάργηση του καθεστώτος των «ενοικιαζόμενων» εργαζομένων, και Συλλογικές Συμβάσεις για όλους.
- **ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ:** Άμεση κατάργηση προπληρωμών φόρων και βαθιά κουρέματα σε φόρους νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ιδίως όσων χτυπήθηκαν από την καραντίνα.
- **ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΕΞΟΥΡΥΞΕΙΣ:** Τα ορυκτά καύσιμα να μείνουν στα έγκατα της γης.
- **ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ:** Άμεση κατάργηση όλων των «κλειστών κέντρων» συγκέντρωσης των μεταναστών.

► Γιατί καταπαθήσατε το πρόσφατο νομοσχέδιο του υπ. Περιβάλλοντος; Επειδή κάθε διάταξη του υπονόμει το περι-

βάλλον με στόχο πρόσκαιρα οικονομικά οφέλη της γνωστής παρασιτικής ολιγαρχίας που στηρίζει την σημερινή κυβέρνηση.

► Αν είχαμε βγει από το ευρώ το '15 η κοινωνία σήμερα θα ήταν σε καλύτερη κατάσταση;

Χωρίς αμφιβολία. Θα σκεφτείτε το: Θα είχαμε κουρέψει το δημόσιο χρέος. Οι εξαγωγές μας θα ήταν φθηνότερες. Το ίδιο και ο τουρισμός. Θα μειώναμε το ΦΠΑ και άλλους φόρους. Η προστασία της πρώτης κατοικίας δεν θα χρειάζονταν την έγκριση καμίας τρόικας. Μετά από την πρώτη υποτίμηση το νόμισμα θα είχε σταθεροποιηθεί μέσω σωστής νομισματικής πολιτικής. Και το καλύτερο; Αν ο κ. Τσίπρας ήταν έτοιμος να φτάσει έως τη δραχμή, δεν θα χρειάζονταν να είχαμε βγει από το ευρώ καθώς, επειδή το Gxexit θα τους κόστιζε 1 τρις. ευρώ, η κα Μέρκελ και ο κ. Ντράγκι θα αποδέχονταν την αναδιάρθρωση του χρέους εντός του ευρώ που απαιτούσαμε!

► Οι πχογραφήσεις των Eurogroup δεν φαίνεται να είχαν την απήκηση που αναμενόταν... Γιατί πιστεύετε πως συνέβη αυτό;

Είχαν εξαιρετική απήκηση, αν κρίνει κανείς από τις επισκέψεις και τις ακρόασεις απ' όλο τον κόσμο. Αυτό που φαντάζομαι ότι εννοείτε είναι ότι τα συστημικά μέσα μαζικής αποβλάκωσης δεν είχαν τίποτα, δεν αναπαρήγαγαν τίποτα, έκαναν σαν να μην υπήρχε η δημοσιοποίηση. Αυτό με χαροποιεί επειδή καταδεικνύει την αμχανία τους. Μετά από πέντε χρόνια που βυσοδομούσαν εκθειάζοντας τους τρούκανους «τεχνοκράτες», ακόμα και τους Ντάιζελμπλουμ και Σόμιπλε, και παρουσιάζοντάς με ως «αντι-ευρωπαϊστή τσαρλατάνο που εξέθετε τη χώρα στο Eurogroup», οι πχογραφήσεις αποδεικνύουν ποιος ήταν πραγματικά σοβαρός, ευρωπαϊστής, προετοιμασμένος και με σοβαρές προτάσεις εκεί μέσα. Κι έτσι ποιούν την νήσαν...

